

1. Starten på Churchill-klubben

Danmark blev besat af Tyskland den 9. april 1940. Regeringen og de største partier ville skåne Danmark og danskerne mest muligt under besættelsen. Derfor besluttede man at samarbejde med tyskerne.

Det betød, at den danske regering fortsatte med at styre Danmark.

Dog skulle man hele tiden passe på med ikke at gøre tyskerne utilfredse. Den politik som regeringen førte i Danmark kaldes **samarbejdspolitik** eller **forhandlingspolitik**.

Norge, der blev besat samtidig, ville ikke samarbejde med tyskerne. I stedet gjorde nordmændene modstand i de 5 år, som krigen varede. En del danskere syntes, at Danmark skulle gøre modstand som Norge. Men danskerne måtte ikke kritisere den danske politik og den tyske besættelse i medierne og man skulle passe på med, hvad man sagde til andre folk.

I efteråret 1941 var der alligevel nogle drenge fra Aalborg Katedralskole, der mente at man skulle begynde at gøre modstand. De to drenge, Knud og Jens Pedersen, boede på Aalborg Kloster, hvor deres far var præst ved kirken. De var flyttet til Aalborg fra Odense, hvor de havde lavet en klub, der skulle genere tyskerne. Klubben havde de opkaldt efter det engelske luftvåben, Royal Air Force. De to brødre ønskede begge, at man fik "norske tilstande" i Danmark.



Aalborg Kloster, hvor Churchill-klubben startede lige før jul 1941. Foto: Jens Kristensen

21. december 1941 var nogle drenge samlet hos Knud for at forberede juleafslutning for klassen. De gik alle i 4. mellem, som svarer til 9.klasse. De kom til at snakke om, at Danmark burde gøre modstand lige som Norge. Derfor besluttede de at starte en modstandsgruppe.

Gruppen fik navn efter den engelske premierminister Churchill, som var gået i spidsen for krigen mod Tyskland. Dermed var Churchill-klubben dannet med elever fra 4. mellem på Aalborg Katedralskole. Man fik også en dreng med på 14 år, som gik på Klostermarksskolen. Knuds ældre bror, Jens, kom selvfølgelig også med i gruppen.

Tre unge mænd fra Brønderslev kom også med i gruppen. De var 20, 24 og 25 år og udgjorde Churchill-klubbens "Brønderslev Afdeling".

Eigil Foxberg fortæller om Churchill-klubbens start:

"Bagefter begyndte vi at tale om krigen og den tyske besættelse af Danmark. Det talte alle om på den tid.

Vi var rasende over, at der ikke blev gjort modstand mod tyskerne. Efterhånden blev vi mere og mere højrøstede i vor harme.

Da foreslog Knud, at vi skulle lave en klub, som skulle bekæmpe de tyske soldater.

Han havde prøvet noget lignende, da han boede i Odense. Dér hed klubben "Royal Air Force-Klubben".

Men klubben i Odense havde ikke nået så meget.

Vi vedtog at opkalde vor klub efter den store engelske statsleder Winston Churchill. Navnet blev Churchill-Klubben.

Dermed var den første modstandsgruppe i Danmark dannet.

Formålet var klart: vi skulle lave sabotage mod tyskerne, ligesom nordmændene gjorde.

Det var naturligvis en hemmelig klub. Vore forældre, lærere og kammerater måtte selvfølgelig ikke vide noget om, hvad vi ville lave"

Peter Laursen: Churchill-klubben som Eigil Foxberg oplevede den. Forlaget Hellas 1987

Knud Pedersen fortæller i sin bog om Churchill-klubben, at man skulle komme med et stjålet, tysk våben for at blive medlem af klubben. Man stjal som regel våben fra de tyske soldater på byens konditorier. Soldaterne skulle hænge overtøj og våben i garderoben og det gav mulighed for at drengene kunne tage våben uden at soldaterne kunne se det.



Konditori Kristine på Vesterbro i Aalborg. Det var et fint konditori og de tyske soldater kom her tit. Mens tyskerne nød de gode kager, kunne drengene fra Churchill-klubben stjæle deres våben i garderoben.

Der blev fanget 12 medlemmer af Churchill-klubben, men der var ind imellem flere medlemmer af klubben. Det var dog ikke alle der deltog lige meget.

Når drengene skulle ud og lave sabotage sagde de som regel til familien, at de skulle spille kort. Da Churchill-klubben blev fængslet, kom det derfor som et chok for drengenes forældre og klassekammerater.



Selv om Danmark var besat af tyske soldater prøvede man at leve som før. Derfor holdt man også en stor fest på Aalborg Katedralskole om vinteren i 1941. Her ses det store festudvalg.



Dagen efter festen var der ikke så mange fra festudvalget til at klare oprydningen. Men de, der var dukket op kunne drikke resterne fra festen. Efter Churchill-klubbens tilfangetagelse var det meget sjældent, at der blev afholdt fester på skolen

Arbejdsopgaver

1. Hvad gik samarbejdspolitikken ud på?
2. Hvorfor stjal Churchill-klubben især våben fra byens konditorier?
3. Hvorfor tror du, at man skulle vise et stjålet, tysk våben for at komme med i Churchill-klubben?

4. Klassen skal opdeles i 5 grupper.

Gruppe a: Prøv at forestille jer, at I kommer fra det tyske militær. Forklar for klassen hvorfor det er en fordel for Tyskland at samarbejde med danskerne og lade den danske regering fortsætte.

Gruppe b: Hold en kort tale for klassen om samarbejdspolitikken. Prøv at overbevise resten af klassen om, at samarbejdspolitikken var det bedste for Danmark og danskerne.

Gruppe c: Forestil jer, at I er medlemmer af Churchill-klubben. Prøv at overbevise resten af klassen om, at man skal yde modstand mod tyskerne.

Gruppe d: Forestil jer, at I er medlemmer af Churchill-klubben og at resten af klassen ønsker at blive medlem af Churchill-klubben. Prøv at forklare klassen, hvorfor man skal stjæle et tysk våben for at blive medlem af klubben.

Gruppe e: Prøv at forklare for resten af klassen, hvorfor I tror, at det var børn og unge, der først lavede modstand mod tyskerne.

5. Lav en fælles opsamling i klassen, hvor I finder frem til:
Fordele og ulemper ved samarbejdspolitikken.
Hvorfor drengene startede Churchill-klubben.